

Offer aan Niké

Wie blijft er over?



Offer aan Niké

Wie blijft er over?

Het is een zonnige dag in Athene. Een groep belangrijke Grieken zijn op weg naar de Akropolis om een offer te brengen aan de Griekse godin Niké (godin van de overwinning). De oude Grieken zijn zeer gesteld op hun goden en met zeer zekere regelmaat worden er offers gebracht om de goden tevreden te houden. Dit offer was ter ere van
(bedenk waarom er een offer geleverd gaat worden aan Niké).

Ze zouden vertrekken vanaf de Agora. Agora is de Griekse benaming voor 'plein' het hart van de stad en dé plek om kennis en wijsheid te delen en op te halen. Daar zouden Socrates, Plato, Aristoteles, Hippocrates, Archimedes, Herodotus en Pythagoras elkaar om 10.00 ontmoeten. Ijverig zoals de filosofen waren, stonden Plato, Socrates en Aristoteles al ruim voor de afgesproken tijd al druk met elkaar te filosoferen over de zin van het leven.

Archimedes en Herodotus kwamen precies op tijd aan. Archimedes vertelde aan Herodotus dat hij niet veel op de planning had staan, hij ging maar een bad nemen vanavond. Herodotus daarentegen was druk bezig met het schrijven van een verslag over de oorlog tegen de Perzen. Pythagoras was 3,14 seconden te laat, hij was te druk bezig geweest met het schrijven van toonladders. Hippocrates kwam tien minuten later aanzetten, omdat hij nog een patiënt aan het helpen was met een gebroken teen.

Toen iedereen aangekomen was werd het offerplan doorgenomen. Na wat discussie werd er besloten wat er geofferd zou worden namelijk..... *(wat wordt er geofferd?)*. Nu kon de hoge klim naar de top van de Akropolis beginnen.

Onderweg kwam een Athener aangehold met belangrijk nieuws voor de democratische Raad van 500, op weg naar de Pninx. Toen hij naar de groep zwaaide, struikelde hij over een kei en verzwikte zijn enkel. Gelukkig had Hippocrates altijd een EHBO-kit op zak en begon de arme man te helpen. Nadat zijn enkel ingezwachteld was, gaf Hippocrates hem het advies om per direct met zijn been omhoog te gaan zitten. Hij beloofde dat het nieuws op tijd afgegeven zou worden op de Pninx. De groep keek elkaar aan en besloot dat één iemand moest afzien van de offer aan Niké, om dit belangrijke nieuws aan de Raad te geven. Uiteindelijk ging
(wie gaat het nieuws afgeven, wie kan er gemist worden bij het offer?) als een speer richting de Raad.

Toen kon de reis weer vervolgd worden. Er kwam enige haast bij kijken, want om 12.00 precies moest het *(offer)* gebracht worden van Niké. Er werd flink doorgelopen en de temperatuur steeg fors, rond deze tijd van het jaar was het altijd warm in Griekenland. Twee leden van de groep en *(vul in wie er afhaakt en gemist kan worden bij het offermoment)* besloten af te haken, omdat ze opgezwollen voeten hadden gekregen van de hitte. Ze zouden samen verkoeling gaan zoeken in een nabijgelegen badhuis.



Het overige deel van de groep was vastberaden om de top te gaan halen. Onderweg kregen ze het over de Olympische spelen. De sporters die daar aan meededen, die hadden het pas zwaar! In Olympia zou er momenteel gebouwd worden aan een nieuwe tempel voor Zeus, nóg groter dan die in Athene stond.

Op driekwart van de route kwamen ze de slaven tegen die de scherven aan het klaarmaken waren voor het jaarlijkse ostracisme. Geboeid stonden de heren naar dit tafereel te kijken. Een van de slaven vertelde dat er geruchten rondgaan dat Alexandrios verbannen gaat worden dit jaar. Ineens ziet de groep *(vul in wie er wegrent en afziet van het offermoment)* huilend wegrennen, hij kende Alexandrios goed en was enorm van slag geraakt hierdoor.

Over drama gesproken, onderaan de Akropolis werd er in het theater weer een tragedie opgevoerd. Toen de groep daar langsliep bleek dat er nog één plaats over was voor deze voorstelling. *(kies wie er voor de voorstelling kiest in plaats van het offermoment)* kon de verleiding niet weerstaan en besloot te gaan genieten van de voorstelling in plaats van naar de tempel van Niké te gaan.

Uiteindelijk kwamen(1)..... en(2)..... *(noteer de overgebleven personen)* aan op de top van de Akropolis. Trots keken ze elkaar aan. Van alle zeven groepsleden hadden zij tenminste wel de klim gehaald én op tijd! Toen zij eenmaal de tempel van Niké wilde betreden fluisterde een verholen stem dat maar één iemand het offer kon geven aan Niké. Het was even stil, de mannen stonden voor een moeilijke keuze. Beiden hadden ze immers goede redenen om het offer te brengen. Er werden argumenten over en weer gegooid, de tijd tikte door. Binnen twee minuten zou het offer gegeven moeten worden. Uiteindelijk kwam *(kies wie volgens jou het offer moet gaan brengen)* met het doorslaggevende argument, waarom hij het offer moest brengen namelijk,..... *(noteer waarom volgens jou dit de aangewezen persoon is om het offer te brengen).*

De twee keken elkaar aan, na dit argument waren ze het eindelijk met elkaar eens. *(noteer de naam van de persoon die het offer gaat brengen)* liep de tempel binnen en *(noteer de naam van de overgebleven persoon)* besloot te wachten bij de olijfboom van Athene.

Eenmaal in de tempel van Niké viel het op dat het er een stuk koeler dan buiten. Het was zo stil tegenover het roerige Athene, dat hem een serene rust overviel. Samen met het offer liep hij naar de offerplaats. Daar legde hij het offer voor Niké weg en dacht bij zichzelf..... dit voelt voor mij als een overwinning.



Nabespreking

Kan je jouw keuzes uitleggen?

.....

.....

.....

.....

.....

Wat valt je op aan de keuzes van andere klasgenoten?

.....

.....

.....

.....

.....

Als je dit opnieuw zou doen, zou je dezelfde of andere keuzes maken... waarom?

.....

.....

.....

.....

.....

